

Læs i dette nyhedsbrev



- Projekt Besættelsestidens Han Herred – stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00
- Endeligt program for Træf Han Herred lørdag 15. juni
- Mindesten for flynedskydninger i 1940 (rettelse til seneste nyhedsbrev)

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Vi minder om ...

**Stormøde på Sanden Bjerggaard
tirsdag 9. april kl. 19.00**



**for medlemmer af lokalhistoriske sognegrupper og foreninger
samt alle interesserede enkeltpersoner, studiekredse mfl.**

»Konsekvenser af en verdenskrig«



Det er titlen kommunalbestyrelsesmedlem Inge Pedersens indlæg, hvor hun fortæller om sine forældres kærlighedshistorie og om afskeden mellem dem 14. april 1945. Her blev Inges far, der var tysk soldat, sendt til østfronten og kom i russisk fangelejr – og ingen vidste, hvor han var. Samtidig begyndte Inges fem barndomsår i Kollerup ...

Stormødet indledes med en rundvisning i hotellets besøgsbunker, som er en af resterne fra »Stützpunkt Slettestrand«, og hoteldirektør Søren Grøn beretter ligeledes om familien Elsass, der var jødisk og havde bygget Sanden Bjerggaard som sommervilla i 1918.

Efter kaffen (à 45 kr.) sættes fokus på igangværende og kommende aktiviteter i Projekt Besættelsestidens Han Herred. Kom med alle gode idéer! Det er også muligt at medbringe billeder, dokumenter m.m. til fremvisning for andre og/eller aflevering til et af Han Herreds lokalarkiver.

Se vedhæftede annonce, og invitationen må meget gerne deles via e-post, telefon, Facebook osv.!

Vi håber at se rigtig mange på

Sanden Bjerggaard, Slettestrandvej 88, 9690 Fjerritslev · www.sanden-bjerggaard.dk

Venlig hilsen

Styregruppen v/Otto Kjær Larsen, formand

Træf Han Herred 2013

Lørdag 15. juni ved Aggersborg og i Bejstrup

Tema: Vikingerne på Aggersborg

Se vedhæftede programfolder – og husk tilmelding på
www.hanherred.dk/traefhanherred/tilmeld/

– gerne med det samme og senest mandag 3. juni 2013



Mindesten for flynedskydninger i 1940

I statuslisten for Projekt Besættelsestidens Han Herred, som var vedhæftet seneste nyhedsbrev, er omtalt et lokalt initiativ, som går ud på at sætte et varigt minde om tyskernes dramatiske nedskydning af en række engelske fly over Han Herred 13. august 1940.

Det er imidlertid ikke Øster Han Herreds Egnssamling i Tranum, men de lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum, der har fostret idéen og er gået videre med projektet.

Det har resulteret i, at der nu opsættes to mindesten for faldne britiske soldater ved de to nedstyrtningssteder i Tranum Klit.

– Idéen opstod på en af de guidede ture, som Naturstyrelsen har haft ud til stederne, hvor der også fortælles om disse unge mænd. Men der er jo ikke noget som helst at se derude. Derfor fik vi idéen til, at der burde rejses en sten som et minde for deres indsats, som var med til at give os friheden, fortæller Lillian Carstensen på vegne af sognegrupperne.

– Vi har mødt stor opbakning til projektet, hvor vi har fået skænket stenene fra Guldkammer, og vi har fået et særdeles favorabelt tilbud fra Midtfjord Stenhuggeri. Derudover har vi et fantastisk værdifuldt samarbejde med kriminalinspektør Ole Rønne, som véd alt om, hvad der næsten er værd at vide om de 11 fly, som blev skudt ned 13. august 1940.

Til- og afmelding af nyhedsbrev sker til redaktion@sognegrupper.dk