

# Gamle Hansen

*Af Jens Peter Larsen*



*Jens Peter Larsen*

*Født 4. november 1959 i Fjerritslev som søn af Inga og Helge Ejvind Larsen. Opvokset på ejendommene »Fuglsang« i Brøndum og »Frydendak« i Husby.*

*Ni års skolegang i Fjerritslev. Som ung ansat ved gartneri og landbrug. Herefter renovatør i næsten 30 år samt kortvarige job i svejsemaskine- og rørindustrien samt den kommunale hjemmepleje.*

*De sidste 18 år tilknyttet Knud Sko og p.t. (2014) i voksenlære som salgsassistent. Samtidig selvstændig vognmand for Nordjyske Distribution.*

*Tidligere medlem af skolebestyrelsen ved Fjerritslev Skole, formand for Vester Han Herreds Skytteforening, riffelinstruktør og bestyrelsesmedlem i Skovsgaard Jagtforening, riffelprøvesagkyndig for Danmarks Jægerforbund/ Skov- og Naturstyrelsen, våbenkonsulent (kontrollant) i De Danske Skytteforeninger samt næstkommanderende og skydelærer i HJVK 1202.*

*Gift 1989 med Helle Eriksen, bosat Øster Fælledvej 4, Fjerritslev.*

Gamle Hansen, hvis borgerlige navn var Christian Hansen, var i starten hjemmehørende i Gøttrup-delingen med bopæl på Gøttrup Rimme, nærmere betegnet Tinglavgaardsvvej.

Han var så vidt vides ungarl og gik under forskellige tilnavne såsom »Hansen med Lantzen« – hvilket skyldtes, at han ernærede sig ved at køre maskinstation med en gammel éncylindret Lantz-traktor – eller også var han kendt som »Smukke Hansen« – hvilket nok skyldtes, at han havde et vist tag på det modsatte køn trods sin ungarlestatus.

Hansen var meget nøje, og selv om han var bevæbnet med en maskinpistol, var det bestemt ikke ham, der gjorde det store indhug i ammunitionsbeholdningen. Han havde en teori, som han havde »overtaget« fra en bekkasinjæger og indført i sin egen tjeneste i Hjemmeværnet: »Når de er i SIK, så skal do bare sky i SAK!« belærte han flere om.

Jeg har fra en militærøvelse oplevet en episode, der understreger hans nøjsomhed. Vi var på en markeringsstyrkeopgave for en militærpolitienhed i området omkring Tranum, og Hansen var således blevet anbragt bag en enebærbusk i et mere åbent område grænsende op til plantagen, hvor han havde fået til opgave at sikre, at ingen slap usete den vej ud.



Han havde hjemmefra vægret sig ved at fylde patroner i mere end ét magasin, og det skulle da også senere vise sig, at det var rigeligt. Jeg befandt mig på det tidspunkt sammen med kompagnichefen ca. 4-500 meter oven for Gamle Hansens position, og vi kunne tydeligt se, hvad der foregik nede hos ham, takket være en kikkert.

Gamle Hansen stod som altid og bappede på sin cigarstump trods det, at røgen snildt havde kunnet røbe hans position, men det gjorde den nu ikke.

På et tidspunkt kom der en gruppe MP-elever til syne inde ved skovkanten, og de begyndte at rykke frem over det halvåbne landskab, selvfølgelig under udvisning af den største egensikring og med stram disciplin, og de rykkede præcis i retning af Gamle Hansen.

Det her blev næsten uudholdeligt spændende! Vi kunne se, at Gamle Hansen også havde observeret soldaterne, og han stod roligt og røg videre på cigaren, mens han betragtede bevægelserne nøje. Da de var kommet et godt stykke nærmere, blev Hansen tilsyneladende enig med sig selv om, at nu måtte han hellere handle – han fiskede sindigt en stor tændstikæske frem af lommen, puttede den tændte cigar ned og lukkede omhyggeligt, inden æsken returnerede til lommen. Maskinpistolen blev fisket af skulderen, skulderbøjlen slået ud, og et lydsvagt ladegreb blev foretaget.

Da de intetanende krigere var ca. 30-40 meter fra ham, trådte han roligt ud fra sit skjul i enen og affyrede et enkelt skud hen over hovederne på dem. Det ene skud forårsagede, at soldaterne fuldstændigt mistede den udviste stramme disciplin og rendte alt det, de kunne, tilbage til den frelsende skov i vild uorden.

Gamle Hansen trådte sindigt tilbage i sit skjul, sikrede maskinpistolen, slog skulderbøjlen ind og greb hurtigt til lommen med tændstikæsken. Cigaren røg hurtigt ind mellem læberne igen, han bappede et par gange – jo, ilden kunne lige reddes! På den måde havde han også sparet en tændstik. Nøjsomhed frem for alt ...